



Lees, puzzel en win een schat met gouden dukaten

## Het mysterie van de goudkoerier

Geplaast op: woensdag 18 april 2012 om 10:15

**REGIO - Ergens op de Utrechtse Heuvelrug of in het Kromme Rijngebied ligt een schat verborgen. Aan de lezer van de historische roman Het mysterie van de Goudkoerier, die zich afspeelt in de tijd van Napoleon in 1810, om de puzzels die erin verborgen zijn te vinden, deze op te lossen en het geheim van de Goudkoerier te kraken. Er zijn puzzels die thuis opgelost kunnen worden, voor anderen moet je naar bepaalde locaties gaan. Alle informatie die nodig is om de schatlocatie te bepalen staat in het boek. Als alle puzzels goed zijn opgelost kan tot op twintig centimeter nauwkeurig de plaats worden bepaald waar de schat met de gouden dukaten verborgen ligt.**

Het mysterie van de Goudkoerier is het eerste Nederlandse boek binnen een uniek genre: een historische roman gecombineerd met schatgraverij. In deze omvang bestaat een dergelijk boek nog niet! Een spannend verhaal met prachtige kleurrijke tekeningen vormt de basis, aangevuld door losse schetsen met codes, afbeeldingen van objecten en plaatsen, routekaartjes, brieven en cryptische schetsen. Een doolhof aan verborgen puzzels zal de lezer maanden lang in de ban van de schatgraverij houden. Maar ook voor lezers die niet van puzzelen houden is het volop genieten.

Het mysterie van de Goudkoerier is de tweede schatgraverij van de hand van Ton Nennie. De eerste schatgraverij heette Het Zevende Labyrint. De gouden schat, die in de bossen van Kootwijk verborgen lag, werd na drie jaar in 1997 gevonden!

**Lancering van het boek** Donderdagmiddag 19 april wordt 'Het mysterie van de Goudkoerier' in aanwezigheid van de makers gepresenteerd in Kasteel Amerongen, Drostestraat 20 in Amerongen.

**Het mysterie van de Goudkoerier - Samenvatting** Het verhaal van de Goudkoerier speelt zich af van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juli 1810.

Lodewijk Napoleon, koning van Nederland, wordt door zijn broer, keizer Napoleon Bonaparte, op het matje geroepen omdat hij het Nederlandse volk niet hard genoeg aanpakt. Lodewijk besluit om zijn ambt neer te leggen en het land te verlaten. Hij vertrekt in het holst van de nacht. Onderweg op de Koningstafel even buiten Rhenen ontmoet hij de bevriende schout Roghair van deze plaats. De schout heeft drie koeriers meegenomen (Johan, Luuck en Marck). In de duisternis bindt Lodewijk ieder van hen een leren buidel om en fluistert in hun oor naar wie ze deze moeten brengen. De inhoud van de buidels is onbekend maar bestaat uit documenten, brieven, waardepapieren en/of misschien ook geld. Iedere koerier zal een andere route over de Utrechtse Heuvelrug nemen om de waardevolle spullen bij de afzender te brengen. Het gaat hier om een generaal, een kasteelheer en een dominee of pastoor. Tijdens het overhandigen worden ze overvallen door een groep Franse soldaten onder leiding van kapitein Desfiancy. De kapitein denkt aan smokkel met Engeland en weet niet dat zijn koning zich hier bevindt. De koeriers slaan op de vlucht en verspreiden zich over de Utrechtse Heuvelrug en het Kromme Rijngebied. Ze worden achtervolgd, er vinden gevechten plaats, maar erger nog: bij ieder van hen afzonderlijk groeit er een onzekerheid over de juiste bestemming. Koning Lodewijk weet te ontkomen, maar is bevreesd dat de missie van de koeriers niet zal slagen. Dezelfde dag nog stuurt hij een brief aan de maire van Rhenen. Daarin vraagt hij of de grote som aan gouden dukaten bij de juiste persoon is aangekomen. Deze brief wordt onderschept door kapitein Desfiancy. De verbeten jacht op de koeriers krijgt nu een andere dimensie; er is een gouden schat onder één van de zendingen. De hebzucht bij de kapitein begint te groeien. Geholpen door familieleden en vrienden proberen de koeriers hun bestemming te bereiken, maar ook verraders en officieren van Desfiancy mengen zich in de achtervolging. De bemoeienis van de geheimzinnige Wolfenman maakt de zaak nog ingewikkelder. Is hij met zijn drie wolven gevaarlijk? Een ziener? Vriend of vijand? Waarom spreekt hij in raadselen? De koerier met de gouden dukaten wordt het te heet onder de voeten. Hij verbergt de schat ergens op de route en legt de vindplaats vast met codes en cryptische aanwijzingen. De spannende gebeurtenissen stapelen zich op. Het plot zet de lezer een paar keer op het verkeerde been en leidt naar een verrassend einde.

De ultieme schatgraverij van Ton Nennie (Het Zevende Labyrint). Auteurs: Ton Nennie en Pim van Arnhem. Illustringator: Hans van Rhee. Een uitgave van uitgeverij House of Knowledge, aantal pagina's: ca. 233. ISBN: 9789085108962 - Artikelnummer: 41163PBS00 - Prijs: 24,95. Meer info: [www.degoudkoerier.nl](http://www.degoudkoerier.nl)