



## Eerste exemplaar 'schatgraversboek' De Goudkoerier

24-04-2012 00:00

0 reacties

 [Lees voor](#)

AMERONGEN - In aanwezigheid van familie, vrienden en puzzelaars werd donderdag 19 april op Kasteel Amerongen het eerste exemplaar van Het Mysterie van De Goudkoerier overhandigd aan de auteurs Ton Nennie en Pim van Arnhem. De Goudkoerier is een historische roman met een spannend verhaal, uitdagende puzzels en een echte schat van gouden dukaten, verborgen op de Utrechtse Heuvelrug of in het Kromme Rijngebied. Ot Jonkers viel de eer te beurt een kanonsschot te lossen bij de presentatie van het boek omdat hij in 1997 de eerste 'schatgraverij' van Ton Nennie, het Zevende Labyrint, na drie jaar als eerste wist op te lossen.

Ergens op de Utrechtse Heuvelrug of in het Kromme Rijngebied ligt een schat verborgen. Aan de lezer van de historische roman Het mysterie van de Goudkoerier, die zich afspeelt in de tijd van Napoleon in 1810, om de puzzels die erin verborgen zijn te vinden, deze op te lossen en het geheim van de Goudkoerier te kraken. Er zijn puzzels die thuis opgelost kunnen worden, voor anderen moet je naar bepaalde locaties gaan. Alle informatie die nodig is om de schatlocatie te bepalen staat in het boek. Als alle puzzels goed zijn opgelost kan tot op twintig centimeter nauwkeurig de plaats worden bepaald waar de schat met de gouden dukaten verborgen ligt.

Het mysterie van de Goudkoerier is het eerste Nederlandse boek binnen een nieuw genre: een historische roman gecombineerd met schatgraverij. In deze omvang bestaat een dergelijk boek nog niet. Een spannend verhaal met kleurrijke tekeningen vormt de basis, aangevuld met losse schetsen met codes, afbeeldingen van objecten en plaatsen, routekaartjes, brieven en cryptische schetsen. Een doolhof aan verborgen puzzels zal de lezer maanden lang in de ban van de schatgraverij houden. Maar ook voor lezers die niet van puzzelen houden is het volop genieten.

In Engeland zijn al eerder boeken in dit genre uitgegeven. Wereldwijd zorgde het boek Masquerade van Kit Williams in de jaren '70 voor een ware schatgraverskoorts. Ergens in Groot-Brittannië lag een kostbaar juweel begraven. De exacte locatie ervan kon alleen worden gevonden aan de hand van het verhaal, de puzzels en de aanwijzingen in het boek. Wereldwijd werden miljoenen boeken verkocht. In 1994 veroorzaakte het boek Treasure van Dan James een nog grotere schatgraverskoorts. Het mysterie van de Goudkoerier is de tweede schatgraverij van de hand van Ton Nennie. De eerste schatgraverij heette Het Zevende Labyrint. De gouden schat, die in de bossen van Kootwijk verborgen lag, werd na drie jaar in 1997 gevonden!

Prominent in het boek beschreven plaatsen zijn Rhenen, Amerongen, Wijk bij Duurstede, Lage Vuursche, Baarn en Amersfoort. Daarnaast ook Elst, Leersum, Langbroek, Doorn, Driebergen, Zeist, Soest, Leusden, Woudenberg, Maarn, Maarsbergen en Veenendaal.